

YkemaNieuws



Familiewapen Ykema/Ijkema

Nieuwsbrief
Van de
Commissie stamboomonderzoek
Familie Ykema/Ijkema
(Wymbritseradeel)

Nieuwsbrief nr. 10

datum: ZOMER 2005

Van de redactie.

In de afgelopen twee maanden deden zich een tweetal gebeurtenissen voor, die ook de Ykema - familie raakten.

Een belangrijke gebeurtenis was het feit dat het begin mei werd herdacht en gevierd dat het 60 jaar was geleden, dat Nazi-Duitsland capituleerde ten overstaan van de geallieerde mogendheden (Amerika, Engeland, Frankrijk en Rusland). Sinds 9 mei 1945 was West Europa bevrijd van het juk van Hitler - Duitsland. In de vijf daaraan voorafgaande oorlogsjaren waren ook Ykema's betrokken geraakt bij het oorlogsgeweld. Het hoofdartikel van deze YkemaNieuws is aan hen gewijd.

Van een andere dimensie, maar daarom plaatselijk niet minder belangrijk, was de feestelijke heropening van het gerestaureerde kerkje van Westhem op zaterdag 4 juni,. Het kerkje heeft in het verleden een belangrijke plaats ingenomen in het leven van de in Westhem of omgeving wonende Ykema's. Het bewijs daarvan vinden we ook terug in de aanwezigheid van vier Ykema grafzerken in de vloer van de kerk.

Het kerkje is nu onder beheer van de Stichting 'De Alde Fryske Tsjerken', die een plaatselijke afdeling te Blauwhuis/Westhem heeft en onder wiens regie het kerkje is opgeknapt. De kerk wordt nu gebruikt voor het organiseren van evenementen van uiteenlopende aard. Van de uitgenodigde Commissie Ykema was alleen ons commissielid Arjen Ijkema uit Hoogeveen in de gelegenheid samen met zijn echtgenote de opening en de daarbij horende feestelijkheden bij te wonen. Volgens hem ziet een en ander er nu weer fantastisch uit. De kerk is vrij te bezichtigen, de sleutel is, voor zover bekend, te bekomen bij de familie Jacobi op de naastgelegen boerderij.

De vier grafstenen zijn van:

Yke Johannes Ykema (1680-1751), mederechter van Wymbritseradeel. Gemeenschappelijke stamvader van alle Wymbrits. Ykema's..

Trijntje Grotius (1688-1768), zijn echtgenote. ('neevens haar gewezen Man begraven'). Gemeenschappelijke stammoeder.

Johannes Ykes Ykema (1717-1798) stamvader van de Johannestak)

Mary Jans Bouma (1729-1772), echtgenote van **Theodorus Ykes Ykema** (1730-1821). Zij is stammoeder van de Theodorustak.

Abonnementen.

Abonnementsgeld voor 2005 nog niet betaald? Dan graag het luttel bedrag van **2.50 euro** storten op **postbanknr. 963274309 tnv. Ykema M.E. Ede** onder vermelding van **YkemaNieuws**. De oproep geldt niet voor diegenen, die in de loop van dit jaar abonnee zijn geworden. Van hen wordt de eerste bijdrage verwacht in januari 2006.

Ykema homepage.

Zoals u weet, heeft onze familie een eigen homepage: www.ykemaweb.com. Deze website is opgemaakt en wordt beheerd door Reinoud Ykema uit Veenendaal. De site mag zich verheugen op een redelijke aantal bezoekers. In een jaar tijd waren dat tot april van dit jaar meer dan 1000. Gemiddeld ca. 3 bezoekers per dag. De topscore per dag was op 14 april 2004 met 57 bezoekers. De drukste maand was april 2004 met 174 bezoekers.

De meidagen van 1945. De bevrijding van Europa.

In de afgelopen meimaand werd gevierd dat 60 jaar geleden, op 9 mei 1945, het in puin liggende Hitler -Duitsland capituleerde voor de geallieerde mogendheden. Deze laatste gebeurtenis betekende destijds het einde van de tweede wereldoorlog in Europa en betekende tevens de ondergang van een misdadig regime dat de voorgaande 5 jaren, ten koste van miljoenen onschuldige slachtoffers, bijna geheel Europa en een groot deel van Rusland terroriseerde.

De Amerikaanse president George Bush vond de herdenking van dit heuglijke feit zo belangrijk dat hij naar Moskou reisde om dit aldaar met diverse staatshoofden bij de vroegere bondgenoot Rusland te vieren. Voordat hij doorreisde naar Moskou bezocht hij in Nederland de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten in Zuid Limburg om met een kranslegging alle bij de bevrijding van Europa omgekomen Amerikaanse soldaten te eren.

Bernard Ykema.

Een van deze duizenden, voor de bevrijding van Europa gesneuvelde Amerikaanse soldaten, was **Bernard Ykema** (1922-1945) een telg uit de Johannestak Hij was een zoon van Hendrik Aukes Ykema en Jennie Hoekstra. Vader Hendrik was in 1909 vanuit Friesland geëmigreerd naar Iowa, USA. De 22-jarige Bernard sneuvelde in Duitsland op 2 februari 1945. Mogelijkerwijze is hij eerst begraven op Margraten, hoewel daar op dit moment geen gegevens van zijn. Zeker is dat hij niet in Duitsland begraven is geweest. De Amerikanen wilden hun gevallen niet ter aarde bestellen in vijandelijke bodem en legden, voor de in Duitsland gesneuvelde militairen, erevelden aan in bevriende landen zoals Nederland.

Op Margraten, gelegen aan de weg van Maastricht naar Aken, lagen in eerste instantie ca. 17.000 militairen begraven. In 1949 is men begonnen ca. 9000 van hen naar de VS. te repatriëren voor een herbegravenis in vaderlandse bodem. Ook **Bernard Ykema** is opnieuw begraven en ligt nu op de Grace Hill Cemetery bij Harwarden in de staat Iowa.

Bronnen:

'De Gelderlander' mei 2005..

Marten E. Ykema. *'Genealogie Ykema Wymbritseradeel'*

De meidagen van 1940. De Duitse inval.

Voor Nederland was de Tweede Wereldoorlog 5 jaar eerder begonnen, toen op vrijdag 10 mei 1940, Duitsland de neutraliteit van Nederland schond en als een dief in de nacht ons land binnenviel. Ook toen zijn Ykema-telgen bij de gevechten betrokken geraakt en heeft de strijd tegen de brute aanvallers aan een van hen het leven gekost.

Nadat in 1933 in Duitsland Hitler aan de macht was gekomen bleek alras dat Nederland en de andere Europese landen er een gevaarlijke buurman bij hadden gekregen. De ondiplomatieke kreten van de machthebbers uit Berlijn deden het ergste vrezen; Toen Duitsland een aantal landsdelen van omringende landen annexeerde en in 1938 Oostenrijk inlijfde, werden de agressieve bedoelingen van het land wel duidelijk.

Lang dacht de Nederlandse regering dat, door een politiek van volstreekte neutraliteit, Nederland uit de klauwen van Duitsland kon blijven. Uitgaande van die gedachte had het in het leven roepen van een goede geëquipeerd en geoefend leger geen prioriteit. Door de onrustbarende berichten uit het oosten gingen tenslotte ook bij de regering in Den Haag de alarmbellen rinkelen en volgde op 29 augustus 1939 een algemene mobilisatie van het leger.

Reservisten werden opgeroepen, dienstplichtigen en beroepsmilitairen opgeleid voor taken onder oorlogsomstandigheden. Verdedigingswerken werden aangelegd om de vijand uit het oosten te keren. Het Nederlandse leger was toen uitgegroeid tot zo'n 300.000 man. De dienstplichtige soldaat **Harmen Teade Ijkema** (1919-1940) (Harmentak), kwam terecht bij het 1^e Regiment Huzaren Motorrijder en werd tenslotte gelegerd bij Wassenaar in Zuid Holland. Dienstplichtig soldaat **Jan Lolkes Ykema**

(1919-2004) (Theod.tak), was infanterist en werd gelegerd in Druten in het land van Maas en Waal.

De controle over Nederland was met het oog op de belangrijke zeehavens en militaire vliegvelden, voor Duitsland van groot strategisch belang. Aan de neutraliteit van Nederland had men geen boodschap en op de vroege ochtend van 10 mei werd ons land met bruto geweld overvallen. Langs de oostgrens rukten de grondtroepen op. Tegelijkertijd vonden in het westen rondom Den Haag en bij Rotterdam bij een viertal militaire vliegvelden luchtladingen met vliegtuigen en parachutisten plaats.

De bedoeling was het Nederlandse leger middels een 'Blitzkrieg' op te rollen, de luchtmacht in het westen zo snel mogelijk uit te schakelen en vanuit de veroverde militaire vliegvelden Den Haag in te nemen om zodoende regering, legerleiding en koninklijke familie gevangen te nemen. Zonder enige vorm van leiding, zou de Nederlandse weerstand onmiddellijk en volledig instorten, was de verwachting.

De zwakke slecht bewapende Nederlandse stellingen langs de grens waren geen partij voor de massale Duitse aanval. Reeds de avond van 10^{de} mei bereikten de eerste Duitse eenheden de voorposten van de stellingen van de Grebbeberg bij Rhenen. De verdedigingswerken op de Grebbeberg, een 50 m hoge, beboste heuvel tussen Rhenen en Wageningen, waren de meest zuidelijke stellingen van de Grebbelinie, een verdedigingslinie die liep van de Rijn bij Rhenen, langs Amersfoort naar het IJsselmeer.

Op en rond de Grebbeberg is ondanks de Duitse overmacht aan manschappen en materieel nog drie dagen hard gevochten. In de middag van 13 mei waren de Duitsers op diverse plaatsen doorgebroken en was de situatie uitzichtloos geworden. De legerleiding gaf het restant van de verdedigers van de Grebbeberg het bevel terug te trekken op de vesting Holland.

Aan het eind van die maandag en de daarop volgend nacht, vloeiden verwarde colonnes in de richting van de zogenoemde Waterlinie. Op de ochtend van 14 mei hergroepeerden zij zich in en rond Vreeswijk (nu een wijk van Nieuwegein) in de provincie Utrecht. Die dag werd Rotterdam gebombardeerd, waarbij ca. 900 burgers omkwamen. Onder de Duitse dreiging van verdergaande bombardementen op de grote steden in het westen, capituleerde Nederland op 15 mei.

In de voorgaande oorlogsdagen waren de luchtladingen rond Den Haag voor de Duitsers op een mislukking uitgelopen. De militaire vliegvelden werden door de Nederlandse manschappen fanatiek verdedigd en na tegenaanvallen reeds in de loop van 10 mei weer op de vijand heroverd. Van de door de Duitse legerleiding geplande inneming van het regeringscentrum Den Haag kwam niets terecht. Dit gaf de regering en de koninklijke familie de gelegenheid om de wijk naar Engeland te nemen.

Behalve aan gesneuvelde manschappen en 1600 krijgsgevangenen, waarvan zo'n 1200 naar Engeland werden verscheept, hadden de Duitsers tijdens hun aanval een onverwacht groot aantal (volgens Nederlandse tellingen 525) vliegtuigen verloren.

Jan Lolkes Ykema (1919-2004) (Theod.tak).

Jan was een zoon van Lolke Ykes Ykema en Tietje de Boer. Hij was boerenknecht te Weidum toen hij in april 1939 werd opgeroepen voor militaire dienst. Hij was gelegerd in Assen en later dicht bij huis, in Leeuwarden. Toen in augustus 1939 de mobilisatie werd uitgeroepen, werd zijn onderdeel verplaatst naar Druten in het Land van Maas en Waal. Vanaf deze datum tot 10 mei 1940, toen de Duitsers ons land binnenvielen, werd daar de tijd besteed met het bouwen van stellingen, het graven van loopgraven en het doen van marsoefeningen. Er is wel beweerd dat het Nederlandse leger zo druk was met het bouwen van verdedigingswerken, dat er geen tijd over was voor gevechtstraining van de soldaten.

Veel soldaten hadden in deze mobilisatietijd de tijd van hun leven. Weg uit de dagelijkse sleur van het werk in stad of op het platteland, vermaakten ze zich best in de vrolijke soldatengemeenschap. Dat er oorlog met Duitsland zou komen, leek zo absurd dat niemand daarin geloofde.

Jan was een vrolijke knaap. Als hij in die tijd tijdens verlof in zijn soldatentent in het gezin van zijn zus Trijntje Bakker-Ykema in Wirdum kwam, leerde hij, de hem bewonderende neefjes Bakker, de nieuwste soldatenliedjes zoals:

- *'Rats kuch en bonen dat is soldatendiner!'* en *'Turf in je ransel, turf in je ransel, kuch dat is geen (vr)eten meer'*, 'De nummer één hit van die tijd was: *'Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. Alle mannen maken haar het hof om strijd, maar het is en blijft voor haar volstrekt neutraliteit!'*

Het optimisme dat de liedjes uitstraalden werd de grond in geboord toen op 10 mei de Duitsers ons land binnen vielen.

Jan Ykema en de strijd op de Grebbeberg.

Acht maanden lang, vanaf augustus 1939 tot 10 mei 1940 was de legereenheid waartoe dienstplichtig soldaat Jan Ykema behoorde, bezig geweest met het aanleggen van loopgraven en andere verdedigingswerken in de omgeving van Druten, in het land van Maas en Waal. De vijandelijkheden op de 10^{de} mei beperkten zich daar tot het beschieten van overvliegende vijandelijke toestellen. Men wist er zo'n 12 stuks naar beneden te halen, tot in de avond van de 10^{de} mei voor de troepen het bevel kwam om de stellingen onverdedigd te verlaten en in westelijke richting af te marcheren. Voor iedereen een onbegrepen opdracht. Hadden ze zich daarvoor de afgelopen 8 maanden in het zweet gewerkt, om nu, nu alles klaar was voor de strijd, te moeten horen dat alle werk voor niets was geweest?. Duizenden manschappen en materieel zetten zich onder chaotische omstandigheden en in het nachtelijk duister, in beweging. Onderweg naar een onbekende bestemming.

Via een pontonbrug wordt dan bij Tiel de rivier de Waal overgestoken. Het plaatsje Maurik in de Betuwe blijkt het voorlopig einddoel. De hele dag wordt besteed om de inkwartiering te regelen maar als dat 's avonds na een hoop heisa ten slotte voor alle onderdelen geregeld is, komt tegen half twaalf de opdracht, om onder bescherming van de nacht verder te trekken. Nu wordt via een pontonbrug bij Amerongen de Rijn overgestoken. In de loop van die dag (pinksterzondag 12 mei), bevinden de troepen uit het land van Maas en Waal zich in de bossen rond Amerongen. De opzet is om van daaruit met een tegenaanval de reeds in handen van de Duitsers gevallen stellingen op de ca. 10 kilometer oostelijker gelegen Grebbeberg te heroveren.



Jan Lolkes Ykema (1919-2004), hurkend links op de foto, met vijf dienstmakkers. Ze leefden op een 'soldatendiner' van rats kuch en bonen en hadden in de maanden voordat de oorlog uitbrak, de tijd van hun leven.

De eenheid van Jan Ykema komt in de vroege ochtend van pinkstermaandag 13 mei terecht in de buurt van het dorpje Achterberg ten noorden van de Grebbeberg.. Te omstreeks 7 uur zetten de, na drie slapeloze nachten en even zovele troepenverplaatsingen, dodelijk vermoeide, onervaren, slecht bewapende soldaten vanuit noordelijke richting de tegenaanval in op een voor hen onbekende terrein. In het open landschap bij Achterberg ondervinden ze zware tegenstand van SS –elitetroepen. 's Middags om half twee worden ze gebombardeerd en met boordwapens onder vuur genomen door Duitse jachtbommenwerpers (Stuka's). In dit bloedige geweld smooit de tegenaanval en deze wordt, na het incasseren van zware verliezen, niet verder doorgezet. Terugtrekking op noordelijker gelegen stellingen volgt daarna. Drie dienstkameraden van Jan blijven dodelijk getroffen achter op het slagveld.

Als diezelfde middag Duitse troepen de laatste westelijke verdedigingslijn op de Grebbeberg oprollen en voor hen de weg naar westelijk Nederland open ligt, geeft de Nederlandse legerleiding opdracht aan de overgebleven troepen op en rond de Grebbeberg, om zich terug te trekken in de Vesting Holland achter de zogenaamde Waterlinie, een verdedigingslinie die oost - west langs de grote rivieren loopt en noord – zuid langs de lijn Muiden-Utrecht-Vianen. Voor de dodelijk vermoeide, door de rampzalige verlopen strijd, zwaar aangeslagen troepen uit het land van Maas en Waal vindt die avond en nacht de vierde, opeenvolgende en laatste nachtelijke troepenverplaatsing plaats.

Na het Duitse bombardement op Rotterdam, op 14 mei, waarbij ca. 900 burgers omkomen, capituleert, onder dreiging van verdere bombardementen op de grote steden, op 15 mei de Nederlandse legerleiding.

Jan verblijft dan nog ca. 2 maanden als krijgsgevangen soldaat in Vreeswijk bij Utrecht, tegenwoordig een wijk van de forensenstad Nieuwegein. Militairen van zijn afdeling, die een baan hebben mogen dan afzwaaien. Zo werd Jan na een diensttijd van ruim een jaar en een kortstondige maar zeer traumatische oorlogservaring op het slagveld bij de Grebbeberg, weer boerenknecht in het dorpje Weidum in Friesland.

Bronnen:

Jan Ykema, Brief van 18 dec.1998. Brief van 19 jan. 2001.

Marten E. Ykema. 'Genealogie Ykema Wymbritseradeel.'

Jaap, A. Kip.: 'De Tegenstoot'. Uitgeverij Aspect. 2005.

A.H. Paape ea.(red.). 'Bericht van de Tweede Wereldoorlog'. Deel 13 en 14. De Geïllustreerde Pers N.V.. Amsterdam. 1970.

Internet: www.grebbeberg.nl

Harmen Teade Ykema (1919-1940) (Harmentak).

Harmen Teade was de jongste van zes kinderen in het gezin van Arjen Teade Ykema en Antje Durks Piersma te Bolsward. In 1939 werd hij opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Hij was tijdens de mobilisatie onder anderen gelegerd in **Liempde**, Noord Brabant en tenslotte bij Wassenaar in Zuid Holland om het militaire vliegveld Valkenburg, gelegen in de driehoek Wassenaar, Katwijk, Leiden, tegen eventuele aanvallers uit de lucht te verdedigen. Hij had de rang van huzaar der 2^{de} klasse in het 2^e eskadron van het 1^e Regiment Huzaren Motorrijder (2-1RHM),

Tijdens de hevige gevechten om het vliegveld op 10 mei 1940 met de Duitse luchtlandingstroepen raakt Harmen Teade zwaar gewond bij Maaldrift, een buurtschap bij Wassenaar, aan de oostkant van vliegveld Valkenburg gelegen. Hij wordt verpleegd in het Academisch Ziekenhuis van Leiden waar hij op 12 mei 1940 aan zijn verwondingen bezwijkt. Enkele dagen later bereikt de daardoor in diepe rouw gedompelde familie in Bolsward, het droeve bericht van zijn overlijden. In de overlijdenakte van 18 mei in Bolsward wordt 15 mei als datum van overlijden genoemd. Op de grafsteen op de Grebbeberg lijkt 13-5-1940 gebeiteld te staan als datum van overlijden.

Het stoffelijk overschot van Harmen Teade werd op 15 mei begraven bij het Groene Kerkje te Oegstgeest bij Leiden. Op 7 december 1970 vond een herbegravenis plaats op het militaire ereveld Grebbeberg te Rhenen. Het graf aldaar is genummerd: rij 3A, nr 41.

Na de oorlog ontving de familie van het Ministerie van Oorlog een oorkonde ter nagedachtenis van het sneuvelen van Harmen Teade die 'stierf voor het behoud van onze vrijheid'. Zie hiervan de kopie op de laatste bladzij).

Bij de 60^{ste} dodenherdenking op 4 mei jongstleden, ontmoette Marten Ykema (Theod.tak) uit Ede daar ook Arjen Visser uit Hoogeveen en zijn echtgenote en dochter. Arjen is een oomzegger van de gesneuvelde Harmen Teade Ykema.



Harmen Teade Ykema, (1919-1940). Huzaar der 2^e klasse in het 2^e eskadron van het 1^e Regiment Huzaren Motorrijder. (2-1HRM). Sneuvelde bij Wassenaar.

Bronnen:

Marten E. Ykema. email

Marten, E Ykema. 'Genealogie Ykema Wymbritseradeel'.

A.H. Paape ea. (red.). 'Bericht van de Tweede Wereldoorlog'. Delen 13 en 14. 1970. De Geïllustreerde Pers, Amsterdam.

Internet: www.mei1940/10mei 1940

Internet: A.D. Visser. Hoogeveen.

Arjen en Alie Ijkema Hoogeveen.

Nawoord.

Tijdens de meidagen van 1940 heeft de strijd tegen de Duitsers aan 2032 Nederlandse militairen het leven gekost. Van hen sneuvelden 382 op of rond de Grebbeberg. Op de Grebbeberg sneuvelden ca. 800 Duitsers. Hier stonden ca. 20 000 Duitsers tegenover in eerste aanzet 2500 verdedigers, in de loop van de strijd, te elfder ure aangevuld met van elders aangevoerde reserve eenheden. Het totaal der gesneuvelde Duitsers in Nederland is niet bekend.

Vaak wordt over het verzet van de Nederlandse krijgsmacht tegen de Duitsers op geringschattende wijze gesproken. Immers binnen vijf dagen was de strijd om Nederland in het voordeel van de Duitsers beslist. Wie echter naar de feiten kijkt, kan zich er over verwonderen dat ondanks het gebrek aan oefening, materieel en mankracht, het leger drie dagen stand heeft kunnen houden tegen de grote overmacht van het Duitse leger bij de Grebbeberg.

Het meest verrassende was echter het feit dat bij de hevige gevechten om de vliegvelden rond Den Haag, waarbij **Harmen Teade Ykema** het leven liet, de enige Duitse, uit elitetroepen bestaande, luchtlandingsdivisie werd vernietigd. Als gevolg hiervan kwam van een Duitse aanval op Den Haag niets terecht en konden de leden van het koningshuis en de regering tijdig naar Londen weggelopen. Ook de marine en de in de Nederlandse havens aanwezige koopvaardij schepen konden tijdig het ruime sop kiezen.

Een tweede belangrijk effect van dit voor de Duitsers onvoorstelbare debacle was, dat Hitler het vertrouwen in zijn luchtlandingstroepen verloor en dat mede hierdoor, plannen voor een snelle invasie van Engeland in de ijskast werden gezet en uiteindelijk nooit zijn uitgevoerd.

Wat dat betreft is het ook weer niet zo vreemd dat wel beweerd is dat de voor Nederland verloren slag in de meidagen van 1940 nochtans een eerste, zij het geringe bijdrage leverde tot de uiteindelijke vernietiging van Hitler-Duitsland. Gezien het verloop van de hiervoor gememoreerde oorlogshandelingen in mei 1940, valt voor die opvatting wel wat te zeggen.

Aan de overweldigende en massale inzet van de Amerikaanse troepen met modern materieel in West Europa en van de Russen in het Oosten echter, is het te danken, dat op 9 mei 1945, na 5 jaren van intensieve, bittere en onafgebroken strijd definitief met Hitler-Duitsland kon worden afgerekend. Jaren waarin door de terreur van het misdadige Nazi-regime miljoenen onschuldige mensen wreed om het leven waren gebracht. De prijs die voor de overwinning betaald werd, waren de levens van honderdduizenden gesneuvelde jonge mannen, zoals **Harmen Teade Ykema** en **Bernard Ykema**. Cor Bakker.

Eventuele op - en aanmerkingen, aanvullingen of correcties mbt. bovenstaande relaas zijn van harte welkom. Ook over de bezettingsjaren in Nederland valt vermoedelijk wel iets schrijven. Voor verhalen over opmerkelijke gebeurtenissen in de periode 1940-1945, waarbij Wymbrits Ykema's direct of zijdelings betrokken waren, houdt de redactie zich wat dat betreft, aanbevolen.

Geboren:

De jongste loten aan de stam zijn:

Douwe Dirk Ykema

Op 27 oktober 2004.

Zoon van Reinoud Ykema en Heleen Visser te Veenendaal.

(Door een misverstand is dit niet vermeld in de vorige YkemaNieuws).

Maud Else Anna Sjaardema.

Op 9 maart 2005.

Dochter van Marcel Sjaardema en Ilja Sjaardema - Ijkema te Borculo.

Sara Elisa Ykema.

Op 2 juni 2005.

Dochter van Michiel Ykema en Martijne Ykema-Sevenhuijsen te Den Haag.

Overleden.

Harmen Teade Ykema.

Op 14 april 2004 te Borculo.

Geboren op 25 oktober 1940 te Amsterdam.

Hij was genoemd naar de jongste broer van zijn vader, de in bovenstaand artikel beschreven, op 10 mei 1940 gesneuvelde, Harmen Teade Ykema.

(In een vorige Nieuwsbrief is vergeten dit overlijden te vermelden. Mijn excuses hiervoor.)

Wilhelmina Ykema

Op 6 januari 2005 te Leeuwarden.

Geboren op 26 maart 1948 te Midlum

Zij was lerares aan het ROC te Leeuwarden.

Diversen.

Promotieonderzoek.

Afgelopen woensdag 6 juli promoveerde Jos Ijkema-Paassen (1957) uit Zevenhuizen aan de Rijks Universiteit Groningen tot Doctor in de Medische Wetenschap op het onderwerp: 'Muscular Reinnervation after Peripheral Nerve Transection'. Het gaat over letsels als gevolg van bijv. verkeersongelukken die vaak als complicatie een beschadiging van de perifere zenuwen hebben. Lijkt bar ingewikkeld. Jos is de echtgenote van Jaap Ijkema en moeder van Rosanne en IJke. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie.!

Belangrijke adressen:

Commissievoorzitter: Rely (Aurelius) Ykema. Zuidlaarderweg 12, 9756 CH Glimmen t. 050-4062727. E-mail a.j.ykema@hccnet.nl

Penningmeester/admin. abonnementen: Marten E.Ykema: Jordaensstr. 5 6717 RK Ede. tel.: 0318-635572. E-mail: info@ykemaweb.com (algemeen Ykema adres); marten@ykemaweb.com (persoonlijk adres Marten Ykema).

Abonnement YkemaNieuws: Giro: 963274309 tnv. Ykema M.E. Ede. Onder vermelding van: "YkemaNieuws".

Secretaris/redacteur: Cor Bakker, Redactie YkemaNieuws Geffenstraat 3, 6844 HB Arnhem. Tel. 026-3814234 Email corn.bakker4@freeler.nl

Reacties, opmerkingen ed. op YkemaNieuws: niewsbrief@ykemaweb.com.

Ykema website: www.ykemaweb.com

Copyright: Uit deze YkemaNieuws mag niets worden vermenigvuldigd of voor presentaties of publicaties worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Cor Bakker en de Commissie Ykema(Wymb.).



TER
NAGEDACHTENIS
AAN

de Dienstplichtig Soldaat der Cavalerie

H. T. Ykema

VAN DE
KONINKLIJKE LANDMACHT

DIE ZIJN LEVEN GAF VOOR KONINGIN EN
VADERLAND IN DE WERELDOORLOG 1940-1945

HIJ STIERF VOOR HET BEHOUD VAN ONZE VRIJHEID

DE MINISTER VAN OORLOG

